

Goedenmiddag.

Ik verwelkom nogmaals de burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel (Duivendrecht) Suzanne de Roy van Zuidewijn. De burgemeester van de gemeente Ronde Veenen (Abcoude), Maarten Divendal is op dit moment in Abcoude om met de inwoners stil te staan bij het verlies van hun Lisa. Ik wil beide burgemeesters danken voor hun grote betrokkenheid van de afgelopen dagen. Mede namens hen wil ik de politie en het OM complimenteren voor het werk en dank uitspreken aan iedereen die hierbij geholpen heeft en relevante informatie heeft aangedragen.

Onze gedachten zijn bij het slachtoffer van het ernstige seksuele geweld aan de Weesperzijde.
Zij is aan het herstellen en krijgt daarbij zorg van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam Amstelland.

De gedachten van de leden van de driehoek en de burgemeesters zijn ook bij de familie en vrienden van Lisa. Lisa is hen ontnomen.
De wereld lag aan haar voeten. Maar haar dierbaren zullen niet meer meemaken hoe Lisa haar dromen najaagt. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van hun verdriet.
De familie heeft zelf aangegeven rust en privacy nodig te hebben.
Ik roep iedereen op om die wens te respecteren.

Als vrouw, als moeder en als burgemeester sloeg de kou mij de afgelopen dagen om het hart.
Maar ook, woede en onmacht.
Ik hoorde iemand de vraag stellen: 'zijn vrouwen nóg wel veilig'? Hoezo 'nog'?

Er worden elk jaar tientallen vrouwen vermoord in Nederland.
Er worden duizenden vrouwen aangerand.
Er is eigenlijk geen vrouw die nooit te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Er zijn geen vrouwen wiens veiligheid nooit in het geding is geweest, enkel alleen omdat ze vrouw zijn.

Actrice Nienke 's Gravemade gaf gisteren woorden aan het gevoel van talloze vrouwen in Nederland. Ze schreef:
Ik eis de nacht op.
Ik eis de straten op.
Ik eis dat de angst wordt verlegd.
Ik eis vierentwintig uur in mijn dag.
Ik eis dat meisjes van 17 veilig thuis komen.

Inmiddels is de hashtag *recht op de nacht* viraal.

Wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, de veiligheid van vrouwen en meisjes, is niet vanzelfsprekend.
Dat is een schandvlek op onze samenleving.

Er ligt geen blauwdruk klaar om dit aan te pakken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we niet wachten tot het volgende dodelijke slachtoffer voordat dit alle aandacht krijgt die het verdient.

U kunt erop rekenen dat OM, politie en gemeenten in de Amsterdam-Amstelland regio alles op alles zetten om seksueel geweld, en alle vormen van vrouwenhaat te bestrijden.