



© 2022 [redacted]

Echte verse Chai in Amsterdam

Aanvraag voor een vaste Staanplaatsvergunning voor

[redacted]

Aan de Schinkelhaven straat - hoek Vondelpark
(stadsdeel Amsterdam-zuid)

E-mail: [redacted]@[hotmail.com](mailto:[redacted]@hotmail.com)

Mobiel: 06-[redacted]

Een: Onze praktische visie

Sinds een jaar werken wij aan onze droom om een eeuwenoud gebruik te ontsluiten dat in de Balkan, het Midden- en Verre Oosten de normaalste zaak van de wereld is.

Na operationeel te zijn geweest op Amsterdamse markten om ons concept te testen, zijn wij nu klaar voor de volgende stap.

Zoals in vele landen zogeheten Chai walla's (chai makers) op straathoeken de mensen van deze heerlijke gezonde thee voorzien, willen wij dat nu ook in Amsterdam realiseren aan de Schinkelhavenstraat.



Deze bijna verborgen, unieke locatie wordt geflankeerd door twee fietspaden (voor en links), een woonstraat (achter) en een parkeerhaventje (rechts) om het verkeer weer uit deze doodlopende weg te loodsen.

Op onze beoogde stoeppleintje staan nu twee fietsrekken waardoor dit schattige pleintje - omzoomd met bomen - een tikkeltje dood's oogt.

Wij zouden hier een gezellig plekje voor chai drinkers willen creëren.

De Schinkelhavenstraat is geen weg, maar een fietspad. Deze verkeersader gonst van fietsverkeer uit Amsterdam Nieuw-West op weg naar werk, park of huis en vice versa. Het fungeert als verlengde van het superdrukke fiets-wandelpad door het Vondelpark (Zuidingang) en sluit aan de andere kant (Noordingang) aan op de Amsterdamse fietsbinnenring-in-aanbouw.

De kiosklocatie krijgt een zichtlijn op het Vondelpark dankzij plaatsing in lijn met de diagonaal lopende afslag van het hoofd fietspad (links).





Onze doelgroep bestaat dus uit dagelijkse fietsers en koutende wandelaars en géén automobilisten die het autoluwe Amsterdam liever kwijt dan rijk is.

Wij zijn een echt dagtentje dat 17:00 of uiterlijk 18:00 sluit. Van Chai knap je op, dus het smaakt zowel 's ochtends als 's middags. Je nuttigt het in een paar minuten op locatie of je wandelt ermee verder om het op te drinken voordat het is afgekoeld. De smaak is zo uitnodigend dat je wil doordrinken. We bezorgen de buurt geen overlast, maar gezelligheid en veiligheid, passend bij het vertier dat wordt gezocht in het aanpalende omheinde speeltuintje door ouders en kleine kinderen en de tegenover liggende Jeu de Boulesbaan aan de Schinkelkade.

Op steenworp afstand zijn horecagelegenheden gevestigd: café 'Schinkelhaven', restaurant 'Sla' en meteen over de brug café-restaurant 'Gent aan de Schinkel', voor geen van deze uitbaters zijn wij concurrenten. Chai is een louter complementaire consumptie die bijdraagt aan de gezelligheid die het publiek hier dankzij [REDACTED] nog meer zal gaan vinden. Om ons tentje te kunnen plaatsen behoeft slechts het voorste fietsrek te worden verplaatst. Het fietsenrek aan het uiteinde van dit pleintje blijft behouden voor de buurtbewoners

Twee: Onze motivatie

Chai drinken is een sociaal ontmoetingsmoment. Anders dan de alom bekende koffiecultuur - de meest gedronken drank ter wereld! – is Chai ook nog eens super gezond dankzij de verse kruiden die de zo geheel eigen smaak geven. We serveren in gerecycled verpakkingsmateriaal. Daarom bepleiten we dat er het liefst ook drie goed zichtbare afvalcontainers komen te staan op het stoeppleintje.



Oorspronkelijk komt de Chai uit India en omliggende landen zoals Pakistan, Nepal, Afghanistan, maar ook in sommige Arabische landen is de kruidige Chai al eeuwen populair. Zomers is de pikante smaak verfrissend om de hitte te weerstaan en 's winters is de smaakvolle drank waar de damp van afslaat hartverwarmend.

Wij krijgen veel complimenten op de markt van mensen - ook van klanten uit India en omstreken - die onze Chai prijzen vanwege de authentieke smaak. Kenners herkennen de kwaliteit van [REDACTED] als bij toverslag. Dat is te zien aan de glimlach van verrukking die op het gezicht verschijnt. 'Ahhhhh, dus dit is échte Chai!', beamen ze, of ze dromen even weg en zeggen: 'Ahhh, eindelijk herken ik de échte Chai zoals ik die heb leren kennen op mijn avontuurlijke vakantie-reizen!' [REDACTED] herken je uit duizenden.



In Amerika en Europa begint Chai ook langzamerhand aan populariteit te winnen. Helaas is hier in Nederland alleen nog Chai latte (een soort siroop met melk) te verkrijgen wat qua smaak niet kan tippen aan de échte Chai, maar wel laat zien dat er vraag is naar dit genotsmiddel (in Londen en Barcelona zijn er sinds kort al wel al echte Chai tentjes te vinden).

Vele jaren heb ik doorgebracht onder de hoede van Chai-meesters (in India en de Verenigde Staten) bij wie ik het ambacht heb geleerd. Ik werd Chai-maker in Amerika bij een, van origine Indiase, grote non-profit organisatie waar ik duizenden kopjes per dag bereidde en schonk.



Kortom: de vraag bij het grote publiek is groeiende, onze productielijn is beproefd, onze visie is realistisch, de manier waarop we onze kiosk willen optuigen hebben we doorgesproken met specialisten en onze motivatie is ijzersterk en winter bestendig.

We popelen om [REDACTED] op een vaste locatie te kunnen openen. Daarom overhandigen we de gemeente Amsterdam bij deze onze aanvraag voor een vaste staanplaatsvergunning aan de Schinkelhavenstraat - hoek Vondelpark.

Onze 'Artist impression' is op locatie geschilderd om ons idee te visualiseren.





3d



Boven-aanzicht
Open.



boven-aanzicht
dicht





Dicht



Open