

Brian Benjamin, voorzitter van de Amsterdamse Sportraad, maakt zich zorgen over de bouwplannen van de stad → 32



Grant Silverstone (37)

Marketingmanager bij een alcoholproducent, woont in de Da Costabuurt in West

Ik ben geboren in Zuid-Afrika en woonde daar het grootste deel van mijn leven. Amsterdam is in sommige opzichten een van de vuilste steden die ik ken. Toen ik nog op de Nieuwezijds Voorburgwal woonde, was het daar een open stortplaats. In de Da Costabuurt, waar ik nu woon, is het iets beter.

“Voor mijn raam staan twee afvalcontainers, een voor papier en een voor restafval. Die heb ik geadopteerd. Met een sleutel open ik de papiercontainer om het papier en karton aan te stampen, ik plaats borden met de vraag om geen afval buiten de container te dumpen en dagelijks rapporteer ik als het afval uitpuilt. Vaak

veeg ik met een bezem de boel bij elkaar en raap ik het afval met mijn handen – met een grijper duurt het te lang.”

“Het kan mensen niets schelen: ze dumpen voedsel en troep naast de containers. De volgende denkt dat de bak vol is en dan gaat het snel met de ratten en meeuwen. En hoewel het niet mag, gooien medewerkers van restaurants hun karton in de papierbak voor bewoners.”

“Ik vind het niet erg om te doen, maar het voelt nu als een full-time baan en een ongezonde obsessie. Het wordt zo een zinloze exercitie: de gemeente moet meer veegwagens sturen, burgers voorlichten over ophaaldagen en beter handhaven.”



Paulien Hilhorst (67)

Gepensioneerd jongerenadviseur, woont in de Haarlemmerbuurt in Centrum

Tuurlijk valt er wat aan te merken op de gemeente,

maar ze doen hun stinkende best en ik heb veel respect voor de schoonmaakploeg. De gemeente is niet je moeder. We hebben zelf ook handen om uit de mouwen te steken. Als je zoiets met elkaar doet, verbindt dat ook. Zo probeer ik een beetje de bemoeial van de buurt te zijn. Ik zou het leuk vinden als meer mensen meedoen om de straat schoon te houden.”

“Als mensen hun vuilnis buitenzetten zonder te denken aan de ophaaldagen, dan zeg ik daar wat van. Daarop krijg ik ook weleens een grote bek. En als ik troep zie, dan pak ik mijn grijper. Die heb ik opgehaald bij de stads-

deelwerk. Beneden heb ik speciaal een stoffer en blik staan, al ben ik ook niet elke dag in de weer.”

“Naast mijn huis ligt vaak vuilnis, dat wordt dan omgespit door blikjeszoekers en meeuwen. Ik kijk uit over het water en erger me aan de troep op de kade van de Hollandse Tuin, daar wil ik dan wat aan doen. Daar komen de bootjes aan, mensen laten er hun afval achter na een dagje varen. Of het zijn buurtbewoners, die er bijvoorbeeld hun pinda's doppen en niet opruimen.”

“Het is logisch dat mensen over die rommel zeuren. Dan denk ik: nou, hup, veegkwartiertje. Na afloop kan ik echt genieten van een opgeruimde straat.”

ligt, pak ik mijn grijper’

Wilko Wieffering (50)

Beleidsadviseur bij een gemeente ten zuiden van Amsterdam, woont in Reigersbos in Zuidoost

‘Aan de hoeveelheid zwerfafval erger ik me groen en geel, vooral in mijn buurt. Het Snodenhoekpark is een ontzettend mooie plek, met een grote open ruimte met een voetbalveld en een basketbalveld waar iedereen komt spelen. Regelmatig vind ik daar

allerlei afval: van snoepwikkels tot ijs-papertjes, chipszakken, lege flessen, blikjes en kapot speelgoed.”

“Als ik dat zie vanuit mijn huis ruim ik het op, want kinderen moeten gewoon op een schone plek kunnen spelen. Daar ben ik dagelijks zo'n vijf minuten mee bezig, het is ook goed voor de beweging. Er staan wel twee prullenbakken, maar niet iedereen gooit het afval daar in. En dan stapelt het zich op, zeker na een mooie dag.”

“Ik heb nog twee zakken vol afval in mijn schuur. Die wil ik aanbieden aan de gemeente om te laten zien hoeveel afval er op straat ligt. Maar de gemeente kan ook niet overal zijn. Het is niet normaal als je ziet wat er in bijvoorbeeld de H-buurt aan troep ligt.”

“Ik blijf dit mijn hele leven doen. Ik vind het niet erg en als een plek schoon is, dan blijft het ook eerder schoon.”



Vitaly Peregudov (36)

Performance engineer bij een softwarebedrijf, woont in de Schinkelbuurt in Zuid

Ik ben geboren in Rusland en hou echt van de geweldige stad Amsterdam. Ik woon er al zes jaar en de laatste drieënhalve jaar hou ik mijn buurt schoon. Helaas is het in die tijd niet schoner geworden op straat, zelfs minder schoon sinds de

invoering op statiegeld op blikjes. In Frankfurt, waar ik hiervoor woonde, is het veel schoner.”

“Ik heb een afvalcontainer geadopteerd aan de Amstelveenseweg. Elke ochtend voor de werkdag begint maak ik een half uur lang de omgeving schoon. Ik meld het als een container vol is, maar soms doet de gemeente er meerdere dagen over om die te legen. Dan gooi ik de troep in een lege container elders in de buurt. Ook raap ik afval bij de supermarkt. Dat doe ik met mijn handen want het scheelt tijd. Per dag vul ik wel zo'n vijf afvalzakken.”

“Een vrouw in de buurt helpt me vaak, dat waardeer ik echt. Dat zouden meer mensen moeten doen, maar sommigen hebben een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Ik blijf ermee doorgaan, ik kan gewoon niet tegen zo veel afval.”

